

CUMHURİYET

Cumhuriyet... Daha ilkokuldayken öğretmenimiz bize tanımını ezberletmişti. Kısaca halkın kendisini yönetmesi şeklinde tanımladığımız “Cumhuriyet” asla bir tanımdan ibaret değildir. Cumhuriyet arkasında binlerce yıllık Türk birikiminin olduğu bir, kültürdür. Cumhuriyet mücadeledir. Cumhuriyet bağımsızlıktır, demokrasidir.

Cumhuriyetimiz, var olmak ya da yok olmak noktasında verilen büyük bir esareten kurtulma mücadelelerinin ardından bundan doksan üç yıl önce kuruldu. Balkan Savaşları’nda, Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşı’nda nice koç yiğitler devrilmiştir bu uğurda savaş meydanlarında. Destanlar yazılmıştır. Türküler yakılmıştır dillerde. Laz’ı, Çerkez’i Kürt’ü, Türk’ü bir olmuş, birlik olmuştur. Bütün zorlukların üstesinden gelmiştir.

Yüzyıllardır bu güzelim vatanımıza göz dikenler olmuştur. Selçuklular zamanında, Osmanlılar zamanında Anadolu’daki Türk İslam varlığı silinmek istenmiştir. Bu amaçla birçok Avrupa devleti kokuşmuş Haçlı zihniyeti etrafında birleşmiş ve Anadolu’muza nice seferler düzenlemişlerdir. Ancak bin yıldır biz topraklardayız. Türkün ay yıldızlı bayrağı göklerde dalgalanmış, kutsal ezanımız minarelerden okunmuştur.

Peki güzel vatanımız üzerinde emelleri olanlar, Türk İslam kültürünü bu topraklardan söküp atmak isteyenler bu sevdalarından vazgeçtiler mi? Asla! Çok değil bundan üç ay öncesine gidelim. Bu defa şer odakları bir cemaat görüntüsü içerisinde karşımıza çıktılar. İçeriden satın aldıkları vatan hainleri ile bu aziz vatana kastetmek istediler. Yüzyıllardır heves ettikleri Türk İslam coğrafyasını bir ihanet çetesi vasıtasıyla ele geçirmek istediler. Öyle bir ihanet ki halkın vergileriyle evine, çocuğuna çoluğuna ekmek götürenler, halkın uçağını halkı bombalamakta, halkın tankını halkı ezmekte, halkın silahını halka doğrultmakta hiç tereddüt etmediler. Canice, vahşice cinayetler işlediler. Halkın seçtiği yönetimi devirmek arzusundaydılar. Bu hainler Cumhuriyetin değerlerini yok etmek için uğraştılar.

Vatan söz konusu ise gerisi teferruattır diyen millet, şer odaklarına, vatan hainlerine daha önce tıpkı atalarının yaptığı gibi 15 Temmuz’da da “Dur!” dediler. O katillerin silahlarına karşı, iman ve vatan aşkı dolu yiğitler ellerinde bayrakları atıldılar silahların önüne. Seçimle iş başına getirdiklerini savunmaktan asla tereddüt etmediler. Demokrasiden asla taviz vermediler. Namuslarını çiğnetmediler yâd ellere. Bir oldular, birlik oldular, diri oldular. Tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet dediler. Tam iki yüz kırk bir kişi şehit oldu. Binlerce kişi de gazi... Ancak minarelerde ezanlar susmadı. Nazlı bayrak göklerden inmedi.

İşte buydu Cumhuriyet. Halka rağmen hiçbir şey olamaz. Halk varsa Cumhuriyet vardır. Halk varsa demokrasi vardır. Halkın istemediklerinin zorla, darbeyle, hainlikle, alçaklıkla bu halkın başına baş olmalarının imkânı yoktur. Ve o uzaktan ellerini ovuşturarak bekleyenler... Güvendikleri hainler maalesef bu defa başaramadılar. Başaramayacaklar da...

Bizler bu milletin geleceği olarak asla Cumhuriyetten taviz vermeyeceğiz. Yarınlarda, dün ve bu gün olduğu gibi Cumhuriyetimize göz dikecek düşman olacaktır. Biz yine milli birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Milli birlik ve beraberliğimizi sağlayacak her türlü milli ve manevi değerlerimizi öğrenecek, çağın gerektirdiği bilgi ve beceriyi kazanmaya gayret edeceğiz. Gün olur da o tek dışı kalmış canavarlar, cennet vatanımıza, Cumhuriyetimize ve demokrasimize kastedecek olursa, emin olsunlar ki, bizden öncekilerin yaptığı gibi biz de aynı kutsal değerler uğruna gerekirse damarlarımızdaki asil kanı şanlı bayrağımıza renk yapacağız.

Esra ŞİMŞİT
Arif Nihat Asya Mes Tek An.L
11ae 2.si